

## Leestips

### Schapen, bollen van wol

**In de wei lopen vrolijk blatende schapen. Het zijn perfecte maaimachines! Onder de mooie wol zit een schuchter dier verscholen. Al gauw zullen ze met de kudde naar de bergen vertrekken. Wat een avontuur!**

'Pootje voor pootje'\* wordt een beeld geschetst van het leven van schapen. In een verhalende tekst wordt ingegaan op het leven in een kudde, hun goedmoedige karakter, de voortplanting, het opgroeien van de lammetjes, het scheren van hun vacht en de reis naar de alpenweiden waar soms een wolf rondhangt. Ook is er aandacht voor het nut van schapen (kaas e.d.) en zijn enkele soortgenoten in een 'familiealbum' geplaatst. De thema's komen in hoofdstukken van een dubbele pagina aan bod. Elk hoofdstuk is voorzien van een of meer grote kleurenfoto's. Uitleg hierbij staat telkens in een schrijffletter. Tussendoor staan telkens enige kleine globale tekeningetjes van o.a. schapen. De hoofdtekst van hoogstens zeven zinnen is gedrukt in vrij grote letters. Achterin staan circa 25 herhalingsvragen, met verwijzing naar de betreffende paginanummers voor het vinden van de oplossing. Het taalgebruik van de verhalende tekst is vriendelijk en kindgericht. De Franstalige oorsprong is te merken aan de omgeving op de foto's en in de tekst. Geen inhoudsopgave, woordenlijst of register. De tekst leent zich goed om voor te lezen. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar; ook geschikt voor moeizame lezers.



### Zeg maar teven juf dat ik iets later kom

*Bette Westera*

**In 'Zeg maar tegen de juf dat ik wat later kom' wordt Sander op een parkeerplaats in Frankrijk door zijn ouders achtergelaten. En wat doe je dan?**

Gelukkig is daar Bert, die ook uit Nederland komt. Hij rijdt in een mooie rode vrachtauto met vijftig schapen in de achterbak. Die heeft hij in Marokko opgehaald en brengt hij nu naar Nederland om geslacht te worden. Dat weet Sander niet als hij bij Bert in de vrachtauto stapt om mee naar Nederland te rijden. Maar als hij ervan hoort, wordt hij boos. Sander weet Bert ervan te overtuigen om de vrachtwagen naar de kust te rijden. Daar overnachten ze. De schapen mogen buiten in de wei hun poten strekken. Maar als de volgende dag naar het dorp lopen en terugkomen met hun armen vol boodschappen, ontdekken ze dat de vrachtauto weg is. En ja, dan zit er niets op om met de kudde schapen naar Nederland te lopen.

