

Spruiten en boerenkool op het Lübeckplein

Afgelopen zomer groeiden er onder andere tomaten, pepers en bonen op het Lübeckplein. Bewoners van de Spoorzone en zelfs de NS-conducteurs kwamen regelmatig op het plein kijken of er al geoogst kon worden. Als het zover was gingen er een paar tomaten mee voor door de sla of een paar pepertjes om de warme maaltijd wat pittiger te maken. Ook deze winter groeien er groenten op het Lübeckplein. De oplettende kijker heeft ze misschien al gespot: spruiten en boerenkool!

De kolen staan hier en daar nog wat verscholen, maar groeien flink door. En de boerenkool lijkt rood. "Dat klopt", vertelt Straatboer Christiaan. "Behalve de 'standaard' groene boerenkool hebben we ook rode boerenkool geplant. Dat staat leuker voor de kleurafwisseling, net als de zonnebloemen die deze zomer in verschillende kleuren boven de rest van de tuin uit groeiden. Bovendien is de smaak van de rode boerenkool heerlijk mild en zoet." Zowel de spruiten als de boerenkool moeten nog flink groeien. Ze zijn het lekkerst als er vorst overheen geweest is. Dus we vermoeden dat de bladeren rond december geknipt kunnen worden, heerlijk voor de stampot. "Volgend jaar hopen wij op meer plekken in Zwolle en rondom de Spoorzone groenten te kunnen verbouwen waar u de 'vruchten' van kunt plukken!"

